

Tips & Tricks

Met een ezel op stap gaan, is altijd een beetje een avontuur : hoewel onze langoren gewend zijn om te wandelen, kunnen ze soms wel eens voor een uitdaging zorgen !
Sta hiervoor open en observeer, want op die manier kan je heel wat over jezelf leren !
Een ezel laat zien wie je bent, en wat er in je omgaat. Ze voelen feilloos aan in welke stemming je bent.

Hoe werkt dat dan?

Ezels leven van oorsprong in een kudde : ze beschermen elkaar tegen eventueel gevaar; daarom kiezen ze instinctief voor groepsgenoten die sterk zijn van lichaam én geest ! Dieren met een negatieve energie of zwakkere soortgenoten worden dan ook niet tot de kudde toegelaten.

Hoe een ezel dit kan weten? Ze “scannen” als het ware hun partner. Ontdekken ze tijdens deze scan dat je niet in balans bent (te angstig, te weinig energie, geen zelfvertrouwen, te druk....) , dan voelen ze zich niet veilig en zal het moeilijk zijn hen te overtuigen om met je mee te gaan

Belangrijk als je met een ezel op stap gaat , is dus dat je sterk in je schoenen staat : diep ademhalen, rustig blijven en de touwtjes letterlijk en figuurlijk in handen nemen is dus de boodschap ! Zo voelt de ezel dat je een betrouwbare leider bent, en zal hij sneller geneigd zijn je te volgen.

Wat werkt niet?

Ken je de uitdrukking “zo koppig als een ezel “? Dit is ook echt zo : slaan, roepen, kwaad worden, hard trekken...zal bij een ezel enkel tot gevolg hebben dat hij verstart, en weigert nog een stap te zetten . Koppig ? Eerder slim , want hij gaat enkel op pad met iemand die hij vertrouwt en bij wie hij zich veilig voelt. Bovendien spiegelt hij je gedrag : ben je van plan hem te dwingen , zal hij je dwingen te blijven staan. Ben je rusteloos, wordt hij ook rusteloos, enzovoorts.

Ondanks al je goede bedoelingen , kan het gebeuren dat er toch eens iets niet goed gaat.

Wat als :

.....je ezel niet meer wil stappen ?

Het kan gebeuren dat je ezel plots blijft staan. Het kan dan zijn dat iets zijn aandacht heeft getrokken, en dat hij eerst zeker wil zijn dat de situatie veilig is . Zijn oren zijn dan gespitst, en soms zie je hem aandachtig kijken naar de reden van zijn stilstaan. Dit kan van alles zijn :

een gekke barst in het wegdek, een kabbelend beekje , een dier of mens in de verte...

een geluid van een grasmaaier, auto, vliegtuig..

de gemoedstoestand van de begeleider(zie hierboven)

Je kan de ezel helpen zijn angst te overwinnen door eerst zelf rustig te worden . Hij zal dat aanvoelen en je positieve energie zien als een teken dat hij veilig is.

Soms helpt het ook een stukje wortel , een snoepje , een dennentakje voor zijn neus te houden; let op :indien hij één stapje zet (en zeker niet eerder!), kan je hem belonen voor zijn dapperheid.

.....hij telkens stopt om te eten, en je een andere kant op trekt ?

Laat de leider in je boven komen en eis kordaat je plek als roedeleider op.

Wandel steeds voorop, zodat het duidelijk is wie de leider is.

Desoriënteer de ezel door gewoon in een cirkel in tegengestelde richting te draaien , en wandel daarna verder.

.... hij niet wil stoppen ?

Ga voor de ezel staan, met je armen gespreid, de ezel zal vanzelf stoppen.

....de ezel is weggelopen ?

Blijf rustig en ga niet achter de ezel aanhollen.

Na een vijftigtal meter zal de ezel zelf stoppen en zich realiseren wat hij gedaan heeft.

Wandel rustig naar hem toe, waarschijnlijk staat hij al op zijn gemak te grazen.

Je kan ook in zijn buurt gaan zitten en even een pauze nemen; neem een stukje wortel en leg het voor je ; na een tijdje zal de ezel nieuwsgierig worden en komen kijken waarom je daar blijft zitten.

Als de ezel niet meer te vinden is , bel dan gerust naar dit nummer:

0476/294427

Geen paniek : onze langoren zijn wel eens vaker alleen op stap geweest en zijn van nature erg voorzichtig. Na een tijdje wandelen ze gewoon terug naar huis

....je een tussenstop wil maken ?

Zoek bij voorkeur een rustig plekje waar je ezel niet teveel gestoord wordt door de drukte: een stukje grasland is prima, maar een open plekje in het bos kan ook.

Bevestig de rode kabel aan de ene kant aan zijn halster en maak hem met de andere zijde vast aan de grondpin, of een boom.

Ga niet te dicht met je picknick bij de ezel zitten , want hij zal veel interesse tonen in je boterhammen en beginnen bedelen om een stukje !

Restjes appel of brood mag hij natuurlijk wel hebben!

....de ezel een sanitaire stop maakt ?

Geen probleem, in België hoeft je dit niet op te ruimen .

....een weg moet oversteken ?

Ga voor de ezel staan om aan te geven dat hij moet vertragen en stoppen.

Kijk goed en wacht tot de weg volledig vrij is.

Steek over.

Nog enkele belangrijke tips om af te sluiten :

Als je de ezel een beloning wil geven zoals een stukje wortel, een appel, ..doe dit dan altijd door je hand vlak te houden onder zijn neus: hij zal dan voorzichtig zijn traktatie van je hand nemen .

Houd de riem nooit rond je hand gewikkeld, maar leg hem losjes in je hand.

Doet bij voorkeur stevige schoenen aan voor je wandeling: je weet nooit of de ezel (per ongeluk) op je tenen zou trappen.

Zorg ervoor dat je ezel niet eet van giftige planten zoals :sint Jacobskruiskruid, taxus,lupines

